



Beste (groot)ouders en leerlingen, de herfst is begonnen. De blaadjes vallen nog sneller van de bomen als ik tegen hun stam aan het prikken ben.

Grootouderfeest, bosuitstappen, energy challenges ... Je vindt het allemaal terug op onze gezellige school!



Een woordje van dank:

Bij deze willen wij de mensen van de ouderraad bedanken voor de lekkere kop koffie en de versgebakken cake bij de start van het nieuwe schooljaar. Vele ouders vinden dit een zeer fijn initiatief waarbij ze zich heel welkom voelen op onze school. Dus dank je wel daarvoor!

Niet alleen de mama's en de papa's werden verwend, maar ook onze kinderen kregen tijdens de kermisdagen centjes en konden daardoor genieten van een ritje op de paardenmolen, het schieten in de schietkraam of het gooien van ballen in de ballenkraam. Bovendien smulden ze ook van versgebakken smoutebollen. Mmmm, wat een feest. Dank je wel ouderraad!

Wat nog komen gaat...

Op maandag 3 oktober genieten we met z'n allen van een plaatselijke vakantiedag. Ook op woensdag 12 oktober is het voor onze kinderen geen les. De juffen en de meesters zullen die dag zelf nog eens plaats nemen op de schoolbanken tijdens de pedagogische studiedag met als thema "godsdienst". Wij zijn alvast erg benieuwd.

Op 4 oktober genieten de kinderen van de leeuwen- en de berenklas van een toneelvoorstelling in het CC De Werft met als titel "Raspoutin", een meeslepende, historische en hysterische rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie. Wij wensen hen alvast heel veel kijkplezier toe!

Op 5 oktober neemt onze hele school deel aan de actie "saved by the bell". Deze actie werd op poten gezet door studio Globo. Zij roepen alle scholen op om de schoolbel die dag extra te doen rinkelen. Zo laten we allen samen de wereld horen dat we ons moeten blijven inzetten voor goed onderwijs. Het is een hefboom voor de ontwikkeling en gelijke kansen. Voor kinderen is school veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een veilige plaats om zich te ontwikkelen in een sfeer van welbevinden en geborgenheid. We zingen die ochtend allen samen een liedje om onze stem te laten horen.