



De laatste maand van het jaar is ... Dennnn, ik bedoel december! De Sint, de kerstman ... We vallen nogal in de prijzen!

Nog even en we kunnen weer genieten van een welverdiende kerstvakantie. Tot volgend jaar!

Maandprikker december 2022

Een woordje van dank:

In de maand november vond de voorleesweek plaats met als thema "Lezen met je oren". Heel wat ouders en grootouders maakten zich vrij om te komen voorlezen in één van onze klassen. Onze kinderen genoten er met volle teugen van. En ook onze voorleesouders zeiden dat ze het zo leuk vonden om eens een activiteit te komen doen in de klas bij hun kind of kleinkind. Voor herhaling vatbaar dus... Een hele dikke dank je wel van alle kinderen en leerkrachten/ directie voor deze fijne activiteit!

De Sint kwam op 1 december onze schoentjes in de klas al eens een eerste keer vullen met wat lekkers. Onze kinderen hadden dan ook hun schoen klaar gezet met een prachtig gekleurde tekening, klontjes voor het paard, een sappige wortel, en een fris glaasje voor de goedheilig man en zijn pieten. Dank aan onze ouderraad die mee gezorgd hebben voor al het lekkers. En die ook voor 6 december een duit in het zakje hebben gedaan. Bedankt!



Wat nog komen gaat...

Op 6 december gaan de Sint en zijn pieten eindelijk langskomen in de Leeroase. In menige klas wordt er ongeduldig afgewacht en iedere dag een kruisje geplaatst op de aftelkalender. Nog keer slapen! Dit jaar komen onze heilige man en zijn gevolg aan in een wel heel bijzonder voertuig. Maar gaat dit per boot, vliegtuig, koets of ... zijn? Dat valt nog even af te wachten. Spannend hoor! Ondertussen wordt er in alle klassen volop geknutseld, gedanst, gezongen, ... om er een heel tof sinterklaasfeest van te maken. We hebben ook allemaal een verlanglijstje voor de klas gemaakt. Zou de Sint dit hebben ontvangen? Hopelijk brengt hij die dag toch wel speelgoed en voor 1 keer snoepgoed mee naar de Leeroase. Laat ons hopen. Duimen maar

Kerstviering en kerstmarkt

Op 20 december om 13u.30 worden we allen verwacht in de kerk van Stelen voor onze jaarlijkse kerstviering. Meester Roland is al volop de kinderen aan het voorbereiden op de geboorte van Jezus. Ze zullen zingen, lezen, bidden, samen vieren. Na de viering zal op de speelplaats onze kerstmarkt plaatsvinden waarbij onze ouderraad alweer voor heel wat lekkers zorgt. De kerstrein van onze plaatselijke appelboer "Helsen" doet met de kinderen weer een aantal fijne ritjes door het dorp en onze kinderen zijn volop bezig met het knutselen van kerststukjes, versieringen voor de kerstboom, kerstlichtjes-en kaarten die aan een democratische prijs kunnen gekocht worden. Met de centen kunnen onze kinderen dan weer nieuwe spullen voor hun klas aankopen. Iedereen van harte welkom!



Dan willen wij jullie allen een heel fijne kerstvakantie toewensen en de allerbeste wensen voor het nieuwe jaar. Hele fijne feestdagen! Geniet ervan! En dan willen wij al onze kinderen gezond en wel weer terug verwelkomen op maandag 9 januari. Tot dan!

