



Een nieuw jaar, nieuwe voornemens. Mijn voornemen is om een nieuw leuk plekje uit te zoeken in een gezellige, hoge boom! Maar ook dat ik jullie maandelijks een nieuwe maandprikker bezorg 😊 Dat doe ik met veel plezier!



## Maandprikker januari 2023



### Een woordje van dank:

Bij deze willen wij de mensen van de ouderraad bedanken om mee te werken aan de organisatie van onze kerstmarkt. Er werden onder andere heerlijke wafels gebakken, soep gemaakt en geserveerd, jenevertjes uitgeschonken, ... Een bijzonder woordje van dank ook aan mama van Nore Van Gestel en oma van Laurens en Sander Van Nyen om met de kinderen van de bijtjesklas te komen knutselen voor de kerstmarkt. De hangers voor de kerstboom zagen er dan ook prachtig uit. Dikke dankjewel! Ook een welgemeende dankjewel aan juf Lief en haar dochter Anke die de kerstviering voor hun rekening namen. Er werd gebeden, gezongen, gelezen, verteld, ... En tot slot ook een dikke merci aan alle (groot)ouders die samen met hun (klein)kind(eren) een bezoek brachten aan onze kerstmarkt en zo onze school steunden. Dikke dankjewel allemaal. Wij hebben jullie allen nodig om van onze school een echt topschooltje te maken!

### Wat nog komen gaat...:

Na de kerstvakantie verwelkomen wij 3 nieuwe kinderen op onze school: De zussen Wachabova zullen dan instappen in K1, L2 en L3. Van harte welkom Noor, Selima en Imana. Hopelijk voelen jullie je snel thuis op jullie nieuwe school!

Meester Stijn nam tijdens de voorleesweek deel aan een wedstrijd en won daarbij een boekenpakket voor onze school. David Andriessen zal dit pakket op 12 januari komen overhandigen. Heel knap gedaan als je weet dat er slechts 8 scholen van heel de provincie Antwerpen een dergelijk pakket konden winnen. Wat zullen onze kinderen weer kunnen lezen en kijken in de nieuwe boeken. Genieten maar ...

Op 18 januari genieten onze kleuters en de kinderen van het eerste en tweede leerjaar van een voorstelling met als titel "Geur van vriendschap" gebracht door het toneelgezelschap "Kakelnest". Een bijzondere gebeurtenis vermits de voorstelling plaatsvindt in een caravan. De kinderen worden meegenomen in een verhaal, waarbij de zintuigen geprikkeld worden: ze beleven, zien, horen, voelen en ruiken. Dit expressief kindertheater wordt ondersteund door een mooi klank- en lichtspel. Iedereen zit op de eerste rij. Na het theater wordt er nog tijd genomen om met de kinderen na te praten over het gebrachte thema. Wij kijken er alvast naar uit!



## **Geur Van Vriendschap**

*Vlinder Zoë en leeuw Leo zijn dikke vrienden. Ze vinden het allermooiste plaatske van de hele wereld en ze willen daar ook blijven. Maar het konijn heeft er ook van gehoord en de apen zijn ook al onderweg. Plots heeft Leo geen plaats meer en hij wordt boos. Zoë is bang van haar beste vriend. Verdrietig vertrekt Leo naar de andere kant van de wereld.*

